

Ferm Halle: inhuldiging Troostplek op begraafplaats Halle op 7 maart 2021

Speech Burgemeester Liesbeth Verstreken

Ferm is één van de actiefste verenigingen van Halle. Geen toeval dat het een organisatie voor- en door vrouwen is. Vrouwen in Halle zijn vrouwen met vaart...

Fijn om aan de vooravond van Internationale Vrouwendag met jullie dit feestelijke moment te beleven.

Als ik even nakeek hoe het allemaal begon, zag ik dat dit jaar weeral een mijlpaal is. De organisatie bestaat 110 jaar! Ferm is dus een eerbiedwaardige dame geworden.

Ik heb niets tegen de nieuwe naam. Waarom zou ik? En wie ben ik? Maar ik hou ook van namen die zeggen wat ze zijn, en ik heb veel respect voor waar ze vandaan komen.

De boerinnen van de Boerinnenbond die opkwamen voor emancipatie, meer gezondheid, en een beter leven voor vrouwen op het platteland.

We mogen en moeten ons bewust zijn dat het dappere vrouwen waren, ook hier in Halle. Ze hebben gemaakt dat Ferm – na de KVLV-tijd- is kunnen uitgroeien tot wat het nu is.

En het is dan ook geen toeval dat een vereniging als Ferm alert is voor de noden van vrouwen en mannen in een crisistijd. Een crisistijd die nu al 1 jaar duurt en die internationaal en wereldwijd bestreden wordt door regeringen en pharma-bedrijven. Maar het geleden leed van de mensen in de dorpen is daar niet mee uitgewist.

Ik ben Ferm bijzonder dankbaar voor de troostplek die ze hier gemaakt hebben en mede is uitgewerkt door de technische dienst van de gemeente.

De kracht van de natuur wordt gekoppeld aan de veerkracht van de mensen.

Als ik bedenk hoeveel levenskracht er in zo'n bloembolletje zit dat in de herfst in de grond is gegaan, om in de lente in een totaal andere gedaante uit te komen:

Teken van HOOP, VERBONDENHEID, KRACHT

Bloemen zijn universeel, we geven ze om iemand bijzondere aandacht te geven.

Jullie bieden ze aan een gemeenschap en ik zeg in naam van die gemeenschap: oprecht DANK U WEL. Mensen hebben troost nodig om alles wat ze verloren en dat bieden jullie met dit prachtig idee.

Een gedicht om te eindigen

Ik noem je bloemen

Ik noem je merel in de vroegte

Ik noem je mooi

Ik noem je narcissen in de nacht

Waaroverheen de wind strijkt

Ik noem je bloemen in de nacht